

# Linnéa hade gärna varit fle



Linnéa Åkerlund är en av de ungdomar som deltog på Invidzonens ungdomsläger i Stockholms skärgård i slutet av augusti. Hon berättar entusiastiskt om hur roligt hon hade tillsammans med de andra ungdomarna och ledarna för lägret. Hon hade gärna varit där ytterligare några dagar.

TEXT MONICA LINDMAN FOTO ANNA NYBLING

**D**et var jätteroligt att få träffa ungdomar som är i en liknande situation som jag själv är i. Jag kunde identifiera mig med vad de andra tyckte och tänkte under de spontana samtal vi hade och även under den planerade samtalstiden då vi delade med oss av våra erfarenheter. Sedan gillar jag aktiviteter och att pröva på nya saker. Vi fick bland annat paddla kajak, som är lite tyngre och svårare än kanot och kanadensare som jag paddlat tidigare, berättar Linnéa.

### Påhittiga ledare

Hon är glad över att hennes mamma anmälde henne till ungdomslägret.

– Det var ett bra ställe att vara på och ledarna var jättebra. De var både trevliga och påhittiga, säger Linnéa, som gärna varit där ytterligare några dagar.

– Vi var där i tre dagar men jag tycker att det vore bra med fyra eller fem dagar istället, fortsätter Linnéa.

### Avlasta mamma

Hon bor i Falun och när hon kom från lägret var det dags för skolstart och första året i gymnasiet. Även om skolan tar mycket tid, försöker Linnéa ändå att hjälpa till att städa och laga mat för att avlasta sin mamma i vardagen när pappan är på utlandsmission i Ukraina.

# er dagar på ungdomslägret



– Jag hoppas att han kommer hem i oktober som planerat. Jag vet hur mycket han tycker om sitt jobb och när han kommer hem och berättar om jobbet är det intressant och roligt att lyssna på hans berättelser, säger Linnéa, som bara var fyra år första gången när han åkte iväg på mission till Afghanistan 2007.

### Jobbigt när han var borta på julafton

Sedan dess har hennes pappa, som är polis, varit borta på flera utlandsmissioner. Tillsammans med sin mamma har Linnéa varit och hälsat på honom i Ukraina. Resan gav henne perspektiv och hon fick en helt annan förståelse till varför han är där. När hon skulle göra ett skolarbete om ”konflikter i världen” valde hon konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

– Jag förstår mycket mer idag om vad hans tjänst innebär jämfört med när jag var yngre. Jag är inte heller jätteorolig för honom. Han bor i en lugn del av Ukraina och han utsätter

sig inte för fara utan har ett säkerhetstänk. Men jag har inte alltid varit så förstående, för det var jobbigt de gånger han var borta på julafton, avslutar Linnéa.

